

Fietstocht 21/07/07



Wat vooraf ging...:

Met enige argwaan werden de week voor de fietstocht, de weersvoorspellingen voor zaterdag 21 juli bekeken.

De gids kreeg al eens een verontrustend mailtje of telefoontje met de vraag of de fietstocht wel zou doorgaan, men voorspelde niet veel goeds.

Weerman Chris zocht en vond het positieve in de soms onheilspellende voorspellingen, hij voelde en zag dat het nog wel eens best kon meevallen.

D-day...:

De zaterdagmorgen werd de gids vroeg gewekt, ..., het was pas 06.45 uur.

Hij trachtte nog terug in te dommelen doch een weerspannige haan belette dit.

Om 07.00 uur dan toch opgestaan, en het weer was goed, volop zon, geen wolkje te bekennen. Een stevig ontbijt, een boterhammeke of zes, en dan alles klaar maken voor de tocht.

Om 09.15 uur aan de start ziet de gids dat er al ééntje ongeduldig staat te wachten (want zij moet 's avonds nog weg naar de Gentse Fieste).



Stilaan komen allen aangesneld, de ene al wat sneller dan de andere. De ene ook wat beter gekleed voor een fietstocht dan de andere.



Voor de langste tocht zijn we met tien. Om 09.30 uur gaan we van start.
De eerste kilometers hebben we de wind in het nadeel (welke steviger was dan verwacht).
Na een tiental km kwam een telefoontje van de tweede groep, zij waren klaar om te starten en waren met vijf.
Een 20 minuten later kwamen beide groepen bij elkaar, dit aan het boerepad.



Van dan af moest de fotografe de camera wegbergen, want kort na de start van deel twee diende een technisch parcours te worden afgelegd. Zandwegen, kasseien, boomwortels, takken en grote plassen water volgden elkaar snel op.

En wie kreeg er af te rekenen met pech, juist onze Kelly. Het spatbord had het begeven. De mecaniciens snelden ter hulp!!!, en stonden met de handen in het haar. Hoe kon dat spatbord worden hersteld, hmm?????? Juist met een haarrekker”.



Van daar ging het aan een goed tempo verder richting eerste stop.
In Oost Eeklo vonden we toch één cafeetje dat open was, den Eikel.
Allen een plaatske gezocht op het terras.



En er waren der bij met groten dorst.

Van daar ging het dan naar Bassevelde Dorp. In de snackbar “De Lindekens” had men de tafeltjes al klaar gezet. Allen namen plaats en de snack werd besteld.
Er was één klein nadeel, enkele bijtjes verpesten een beetje de sfeer.
Doch éénmaal bediend, verstomde het geroezemoes en werd er smakelijk gegeten.



De gids was opgelucht, op het kleine voorval van het spatbord na, was alles goed verlopen. Het parkoer voor de namiddag zou voor geen problemen meer zorgen. Dit was echter zonder onze brokkenpiloten gerekend.



Op de breedste en best berijdbare weg van het traject wisten beiden de grond te kussen. Het lichamelijk leed viel best mee (alhoewel, Kelly weigerde haar gehavende bips te tonen). De materiele schade was echter buiten proporties. De fiets van Philippe was buiten dienst, het voorwiel stond paraplu.....



Gelukkig konden we terecht bij een tante van Sofie welke niet zover af woonde. De jongeren zouden naar daar trekken met de kapotte fiets en nadien de groep vervoegen bij de volgende stop: Fred's café. De eerste groep vertrok, JP welke de taak als fotograaf had overgenomen legde dit vast op de gevoelige plaat.



En ook hier liep het fout. Nadat JP onze achterkant getrokken had sprong hij op zijn stalen ros. Hij zette aan en keek voor zich en.....???? Hij zag niemand meer.

Daar de weg kronkelig was plaatste hij een sprintje maar van de anderen geen spoor meer. Zijn frank (eurocent) viel, hij was een zijstraat gepasseerd. Op zijn terugweg kwam hij Eddy en Kevin tegen welke naar hem op zoek waren. Een tussensprintje bracht hen terug bij de groep. Bij onze laatste stop moest de eerste groep niet zo lang wachten voordat de anderen eraan kwamen. Ook Philippe was er bij, men had hem een andere fiets bezorgd. Tijdens het laatste traject naar Eeklo werd er nog wat afgelachen, over de voorvalletjes van die dag, over de poepkes die hier en daar al begonnen te protesteren, enzoverder. Bij het naderen van de eindstreep dunde de groep stelselmatig uit. Elkeen begaf zich naar hun thuis om zich te verfrissen.

Om 18.30 uur werd iedereen verwacht in het Leen, dit voor het laatste avondmaal.



En allen waren tevree en moe, behalve de jongeren. Want die moesten nog naar de Gentse Feesten!

Dank aan alle deelnemers en tot volgend jaar.

Chris en Marleen.

